

Koblenz

REISVERSLAG - Deurnes Mannenkoor
BUGA / Koblenz e.o. van 2 t/m 5 juni 2011

Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag

Met prima weersomstandigheden in het vooruitzicht vielen vanaf 09.00 uur spreekwoordelijk alle deelnemende doffers, al of niet samen met hun duivin, tijdig op de klep voor het inkorven voor de vlucht naar Koblenz e.o. . Onder het genot van een lekker bakkie, reed om 09.10 uur de welbekende oranje coach van fa. Twin Tours voor. Gedachten gingen meteen weer terug naar 2009, de concertreis naar Leszno. Zelfs de chauffeur was dezelfde, enkel wat grijzer geworden. Tiny Reniers zou ons veilig heen en terug moeten loodsen. Wat zouden we deze reis weer kunnen verhalen en optekenen?

De bagagekleppen van de bus gingen snel omhoog ten teken dat de koffers in de bus mochten worden gezet. Zo geschiedde! Toen een ieder zich had gesetteld gaf chauffeur Tiny de verplichte gebruikelijke tips van huis houdelijke aard mee aan de reizigers. De eerste vraag van Riny Meulendijks aan de chauffeur was; "Tiny, heb je al voldoende getankt voor onderweg?" De toon was meteen gezet. De eerste schaterlach van deze ochtend galmde door de bus. Alle leden die eerder in 2009 meereidsen naar Polen weten precies welke gedachte er schuil ging achter deze toch eigenlijk zo normale vraag. De bus zette om 09.30 uur met 50 gasten aan boord koers richting Oosterburen. Dirigent Fred met Anja zou vandaag later vertrekken naar Löf met eigen vervoer.

Een uur verder, inmiddels rijdend op autobahn 61, heette de voorzitter allen aan boord van harte welkom. Hij gaf in het kort de totstandkoming van deze reis weer. De voorbereiding ging ook ditmaal weer niet vanzelf. Van bijvoorbeeld Italianen en Polen weten we dat die een andere deadline hanteren dan de Nederlanders, maar dat alles zo moeizaam zou verlopen vanuit Duitsland hadden we eigenlijk niet verwacht. Als Mozes niet naar de berg komt dan komt de berg wel naar Mozes. Na veel correspondentie over en weer was er nog steeds niets concreets te melden. Reden genoeg om zelf maar eens poolshoogte te gaan nemen in de regio Koblenz. Deze face to face gesprekken leken meer duidelijkheid te scheppen maar de praktijk was toch weer iets anders. Maar de reiscommissie bestaande uit Jo Martens en Jan Bouwmans liet zich niet zo snel uit het veld slaan. Zij bleef volharden en de regio met telefoontjes en e-mails bestoken zowel links- als rechtsom. Dit heeft, zei het erg laat, geresulteerd in een aantal optredens van officiële aard.

Mede namens zijn kompaan Jan Bouwmans nam Jo Martens het woord om in het kort uit te leggen wat ons te gebeuren stond. Het programma voor deze dag werd even belicht en de eerste koffiestop was al aanstaande. Voor de overige dagen zouden alle reizigers steeds tijdig worden ingelicht of bijgepraat door Jo of Jan.

Om 11.10 uur arriveerde de bus in het plaatsje Kerpen ergens gelegen aan de autobahn 61. Op een rondweg sloegen we plots rechtsaf. Het leek in de eerste instantie wel op een camping. Bij "Im Schlösser", een soort van fietscafé was onze eerste stop. Binnen was voor 50 personen gedekt voor koffie met gebak. Maar de meute plofte buiten neer op het terras en zie die dan nog maar

eens te bewegen, zittend onder de sol of in het lekkere zonnetje waarvan sommige ook nog genietend van in hun ogen lekker sigaretje. Een compromis met de eigenaar/uitbater werd gevonden, zelf binnen gebak halen en de koffie werd op het terras aangeleverd. Bizar was wel, dat toen wij eenmaal zaten er toch verdomde vele fietsers arriveerden die buiten nauwelijks of geen plek konden vinden. Hadden ze maar eerder moeten komen. Na een uur te hebben genoten op het terras vertrok de bus richting Mayschoss over autobahn 61. De malse stukken taart hadden de ergste honger gestild voor de komende kilometers. De sfeer in de bus was zoals gebruikelijk opperbest.

Rond de klok van 12.10 uur stopte de bus in het drukke plaatsje Mayschoss voor o.a. "eine weinprobe". De gids kwam ons al begroeten aan de bushalte. Als makke lammeren volgden we zijn gang naar de plaatselijke weinkellerei. Hij zou ons de rondleiding verzorgen. We doken de kelders in van deze prachtige wijncoöperatie. In een prachtig taaltje van Duits en Nederlands sprak hij bezielend over deze kellerei. In het begin was de toehoorder nog aandachtig, maar een koorzanger wil liever zingen dan luisteren. Zo'n 15 minuten onderweg werd het eerste wijnlid "Aus der Traube" aangeheven. De gids was zichtbaar geroerd door dit lied en natuurlijk ook door de zang. Als toegift kreeg hij ook nog de "Slowenischer Weintrauss" aangeboden. Nu bleek dat hij zelf al twintig jaar bij een mannenkoor zong, of had gezongen. Na de tocht langs bijzonder mooie eiken vaten en een soort van wijnmuseumje kwamen we in een zaaltje terecht waar alles gedekt stond voor een "kalte platte" en "eine weinprobe". De rest laat zich raden. Onder het genot van een viertal verschillende wijnen werd genoten van die "kalte platte". De wijn begon natuurlijk ook zijn werk te doen. Lieder en zoals Boedy en Benia lenen zich uitstekend voor in een wijnkelder. Zo zie je maar weer dat nummers van buiten leren ook een heel positieve uitwerking kan hebben. De stemming zat er goed in. Dat onze leden erg plichtsgetrouw zijn bleek ook maar weer eens uit een SMS 'je gericht aan de secretaris. Hein Albers SMS'te dat hijzelf, Karel en Frans vanavond wat later op de repetitie kwamen. De secretaris heeft er een notitie van gemaakt.

De hitte en de zichtbaar geslaagde wijnproeverij noopte de reiscommissie even kort te overleggen of het wel verstandig zou zijn nu nog naar Altenahr door te rijden. De organisatie heeft toen telefonisch overlegd met dirigent Fred. Als wij als koor nog voornemens waren te gaan repeteren dan zou het beter zijn af te reizen naar het hotel. In overleg met bestuur werd toen besloten rechtstreeks naar het hotel in Löf te rijden. Tegen de klok van 16.00 uur werd het laatste traject voor vandaag aangevangen. Het verzoek van de reiscommissie aan Twin Tours om toeristisch naar het hotel te rijden werd eerder al positief beantwoord. Om 17.20 uur arriveerde de bus aan hotel Kraehennest. Snel koffers uitpakken en lekker even rust nemen tot 18.15 uur.

Vanaf 18.20 uur volgt een korte repetitie i.p.v. na het diner. Na het diner is een ieder vrij. Iets later dan gepland werd er gerepeteerd. Natuurlijk is het Fred niet ontgaan dat het koor een wijnproeverij

achter de rug had. Het viel niet mee geconcentreerd te repeteren. De reiscommissie wil zo dadelijk graag eerst even overleggen met de dirigent over een volgende repetitie. Om 19.00 uur is deze repetitie ten einde. Tijd om zo dadelijk aan te schuiven voor het eerste diner in het hotel. Vanaf 19.15 uur is het dinerbuffet geopend. Zo rond de klok van 20.45 uur is een ieder gereed en kan zelf invulling geven aan de avond. De een gaat wandelen, of een terrasje pikken en de ander gaat lekker vroeg naar zijn of haar kamer om niet of later terug te komen voor een afzakkertje. Het terras aan de voorzijde van het hotel loopt langzaam vol wetend dat het vanavond geen nachtwerk zal gaan worden.

Vrijdag 3 juni 2011

Ontbijten vanaf 08.00 uur. De koorleden worden van 09.00-10.00 uur verwacht voor een repetitie. Ditmaal werd het een repetitie zoals bedoeld. De Mis werd doorgezongen tezamen met enkele andere liederen.

Om 10.15 vertrekt de bus naar De BUGA (Bundes Garten 2011) Het lag in de bedoeling hier een optreden te verzorgen op het paviljoen van De Keukenhof en verder het park te bezichtigen. Om 11.15 uur arriveert de bus in Koblenz op een grote parkeerplaats bij de kazerne. De koorleden worden geacht zich te verzamelen om 12.30 uur bij paviljoen 41 aan de voet van de kabelbaan. Hier zou het koor een optreden mogen verzorgen maar die lift maakte toch een beetje teveel herrie naar de zin van velen. In overleg wordt de locatie verschoven naar bloemenhal 1 - paviljoen 68. Wat later dan gepland gaf het koor hier een concertje dat klonk als een klok. Tussen de orchideeën zongen we nummers als: Boedy, Weintrauss, Aus der traube, the Great Pretender, Der Träumende See en Benia Calestoria. Alles werd uit het hoofd gezongen, dus hing iedereen weer aan de vingers van Fred. We kregen veel applaus van de aanwezige toeschouwers. Een ieder was nu vrij te gaan en staan waar gewenst. Verzamelen om 17.30 uur bij de bus. De groep splitste zich op. Een grote kluit ging per kabelbaan over de Rijn naar een lager gelegen gedeelte t.h.v. "Die Dreieck" of "Deutsches Eck". De reiscommissie ging verder naar de kade om de boottocht voor morgen verder te regelen. Een groep van het koor, de namen zijn ontschoten, was op het terras aangeland nabij de ingang. Hier volgde min of meer een muzikaal treffen met het Horster Mannenkoor. Dit koor was ook te gast op de BUGA. Zij zouden de volgende dag deelnemen aan een internationaal zangconcours in de buurt van Koblenz. Onze diehards gingen muzikaal de degens kruisen met het Horster Mannenkoor ten teken dat wij geen shantylkoor zijn. Het werd een stemmig geheel waar de op het terras zittende mensen ongetwijfeld van genoten. Eerder op de dag, zo rond de klok van 14.30 uur kreeg Jo Martens een telefoontje van de organisatie met de vraag of wij hadden kunnen zingen op het paviljoen van de Keukenhof en zo ja hoe laat? Jo legde uit dat e.e.a. verschoven was qua tijdstip en qua locatie. Deze belangstelling getuigde van goede nazorg. Om 17.35 uur werd de terugreis naar het hotel aangevangen. Even voor aankomst bij het hotel gaf Jo het programma door voor zaterdag. Een ieder kon zich opfrissen of nog wat gaan rusten. Het diner was gepland voor 19.30 uur. Na het diner was een ieder weer vrij voor deze avond. Wandelen, terrasje pikken of naar de kamer waren mogelijkheden. Een ding stond wel vast, waar gezang te horen was, waren plukken zangers van het DMK vertegenwoordigd.

Zaterdag 4 juni 2011

Vanaf 08.00 uur kon er weer ontbeten worden, hier en daar wat wringend tussen de ook in het hotel logerende Vlamingen door. Om 09.30 uur vertrok de bus naar Sankt Goar, een mooi wijn-

dorpje aan de Rijn. Dit was voor ons koor de opstapplaats op de boot "Stolzenfels". Door de vrij lage waterstand in de Rijn had de boot al een flinke vertraging opgelopen, daarom vertrokken we zo'n 25 minuten later dan gepland. De boot zou ons, na onderweg nog meerdere malen aan te moeten leggen, naar Koblenz brengen. Na een drietal stops moesten we maar eens gaan zingen. Het koor stelde zich op in het restaurant /bar gedeelte middendeks. Het was er lekker koel. Hier zongen we enkele nummers, ondanks het weinige publiek. Jammer, zeker nadat Jos Nooijen al e.e.a. in het Duits en Engels had aangekondigd via de intercom. Dan maar even naar het bovendeck om enkele wijnliederen te zingen. Het talrijke publiek was erg tevreden maar het personeel van de rederij zat volgens ons niet te wachten op dit soort vermaak. Het leek wel of ze er op geselecteerd waren om zeker niet vriendelijk en gastvrij over te komen. Na twee wijnliederen was het wel even genoeg wat het optreden op de boot betrof. Met een vertraging van ruim 30 minuten arriveerden we in Koblenz. Even verzamelen onder een boom en dan meteen doorlopen naar de "Kastorkirche". Hier zouden we rond de klok van 14.00 uur een inloopconcert verzorgen. Of het de serene rust in de kerk betrof of het feit dat er steeds meer mensen de kerk inliepen weten we niet maar deze combinatie was blijkbaar voldoende voor het koor om zich te concentreren en op te laden voor dit optreden. Toen het koor Pater Noster als openingslied zong was er al snel een ongekende wisselwerking tussen koor, dirigent en publiek. Een enorm applaus was ons deel. U kunt zich voorstellen dat de volgende liederen met beleving werden gezongen. Dit zijn van die momenten die je nauwelijks kunt omschrijven. Zangers krijgen kippenvel, de dirigent geniet van elke seconde en het publiek is geboeid, en nog meer mensen stromen toe. Dit soort optredens komen maar eens in de zoveel tijd voor. De beleving is zo intens dat je ook iets vertaalt naar het publiek toe. Het publiek is geroerd soms tot emotie toe en juist dat maakt iets bij de zangers los. In deze ambiance en geweldige akoestiek werden mooie liederen ten gehore gebracht zoals; Signore Delle Cime, Hymne a la Nuit, Boedy Imja Hospodnje, Der Traumende See, Evenings Pastorale, Benia Calestoria e.a.. Na afloop van dit optreden waren er enorm vele complimenten vanuit het publiek. Vragen als; "Waar komen jullie vandaan?", "Waar zingen jullie nog meer?" werden meerdere malen gesteld. Nadat het idee werd geopperd om later in de middag hier nog eens te zingen heeft de reiscommissie overlegd met mensen van deze kerk. Zij hadden totaal geen bezwaar. Dus werd afgesproken om tegen de klok van 16.30 uur weer te verzamelen aan de Kastorkerk. De groep splitste zich weer op om een hapje te gaan eten en rond 16.30 uur was iedereen weer paraat voor de kerk. We zouden een tweede concertje neerzetten, zei het wel iets ingekort. De kerk zat weer nagenoeg vol, buiten vielen de eerste druppeltjes regen en het was erg drukkend weer. Ook dit optreden was formidabel. Ook nu weer vele reacties vanuit het publiek. Een man reageerde met de opmerking; "Dit is het mooiste wat me op de BUGA is overkomen". Zeker zes, maar mogelijk wel meer mensen die getuige waren van het eerste optreden zijn terug gekomen voor het tweede optreden. Tot groot vermaak van omstanders werd buiten de kerk onder de grote parasol ook nog even "Aus der traube" aangeheven. Het werd een onvergetelijke middag die nog lang zal heugen bij zowel leden als partners. Na deze apotheose ging een ieder met blij gemoed naar de kade waar ook onze bus zou stoppen.

Na wat opgefrist te hebben zaten velen al op het terras wachtend op het dinerbuffet. Reden om hier ook maar weer eens de registers open te trekken. Te midden van de Vlamingen werden enkele nummers gezongen. Zelfs de spijkskaart werd van buiten gezongen.

Nagenietend van deze prachtige dag schoof een ieder aan voor het laatste dinerbuffet. Ook nu weer waren allen na het diner vrij te doen en te laten wat zij wilden. Er was deze avond live muziek in het hotel. Na het buffet liep de hal en beide terrassen nagenoeg vol. Het beloofde een prachtige avond te worden als sluitstuk van een prachtige dag. Het was enorm drukkend weer en de eerste bliksemflitsen daalden neer. Ondanks dat het onweer niet echt doorzette waren er toch wel enkele flinke knallers bij. Hoe later op de avond hoe aangener de temperatuur werd op het terras. Binnen in de hal bleef de temperatuur stijgen. Vele DMK-ers genoten van de zang en de dansmuziek. Leden en partners leren elkaar zo eens van een geheel andere zijde kennen.

Zondag 5 juni 2011.

Ons laatste ontbijt in dit hotel ving aan om 08.00 uur. Uiterlijk 09.30 uur, liever nog eerder, zou de bus vertrekken naar kloostercomplex Maria Laach. De koffers werden in de bus gezet en tegen de klok van 09.30 uur zwaaide de directrice van het hotel ons uit. Om 10.15 uur arriveerden we op de parkeerplaats bij Maria Laach. Het was nog steeds erg drukkend weer, menig zweetdruppel vloeiende. De reiscommissie maakte kennis met de organist van de abdij. Het koor zong in op de buitenplaats. Alle mensen in de omgeving staakte hun wandeling om even te luisteren naar dit voor hen vreemde koor. Al repeterend kregen we nadrukkelijk bericht dat we op mochten stomen naar de abdij. Hier zouden we nog wat kunnen inzingen.

Om 10.30 uur was er nog wat ruimte om in te zingen in de kerk. De H. Mis ving aan om 11.00 uur. We mochten hier slechts de H. Mis zingen bestaande uit: Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Bij nader inzien mochten we een communielied zingen. De dirigent koos voor Hymne al la Nuit. Ook hier weer veel lovende reacties. Zelfs de organist was zeer tevreden. Jammer was dat er door de pastoor aan het einde van de dienst geen klein dankjewel werd uitgesproken. Mensen uit het kerkbestuur waren hier niet gelukkig mee. Zij gaven ook te kennen dat er zich heel vaak koren aanmelden om hier te zingen maar dat deze niet in de schaduw konden staan van dit mannenkoor.

Na de H. Mis snel omkleden in de bus. De temperatuur leek hier opgelopen tot zo'n 50 graden Celsius. Leden en partners kregen nu ruimte om wat te nuttigen of een wandelingetje te maken. Ook was er gelegenheid om een film over het leven van de monnik te bekijken. Zelfs de bloemen- en tuin liefhebbers konden voldoende aan hun trekken komen. Daarnaast waren er ook verschillende winkeltjes. Kortom er was van alles te bezichtigen. Afsproken was, om vanaf 13.45 weer te verzamelen voor de abdij. Rond de klok van 14.00 uur zouden we nog een concertje geven van ca. 15 minuten. Toen allen aanwezig waren is de groep naar binnen gegaan en heeft zich gelijk opgesteld voor de trappen. Wat eerder dan bedoeld konden we ons laatste optreden van deze reis aanvangen. O.a. de nummers Pater Noster, Hymne al la Nuit, Boedy Imja, Signora Delle Cime en het Monnikenkoor werden wederom goed ontvangen door het inmiddels volop toegestroomde publiek. Er was weer veel applaus en lof voor het koor. Het concert had voor ons dan misschien niet helemaal het peil van gisteren bereikt maar het kwam wel aardig in de buurt. De reiscommissie sprak opnieuw iemand van het kerkbestuur, zij waren zeer tevreden over het verloop.

Zo tegen de klok van 14.30 uur namen Fred en Anja afscheid van het koor. Alle plichtplegingen waren ten einde. Fred en Anja keken tevreden terug op deze drukke maar wel mooie dagen. Zij werden

bedankt voor hun inzet en een goeie thuisreis gewenst door enkele bestuursafgevaardigden. Vrij snel daarna werd de oververhitte bus gestart om het voorlaatste gedeelte van de terugreis te voltooien. Via de 61, deels rijdend in een file en in de regen werd koers gezet richting Nederland. We hadden nog één halte voor de boeg. Een afscheidsdiner in Thorn. Om 17.35 uur stond de bus geparkeerd bij café restaurant Oad Thoeer. Een eenvoudig maar smakelijk diner werd geserveerd ten afscheid. Na het diner werden nog snel enkele plaatjes geschoten voor het archief. Om 19.25 uur ving de laatste etappe aan.

Rijdend op de snelweg A2 nam de voorzitter even de microfoon ter hand om deze reis te gaan afronden.

Er waren enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Hein Albers wil graag even het koor toespreken over het coördineren van alle gemaakte foto's. Leo van Loon zal met zijn prachtige nieuwe hoed zo dadelijk even rond gaan voor onze chauffeur Tiny Reniers.

Rest de voorzitter nog om vooral de leden en hun partners te bedanken voor hun geweldige medewerking tijdens deze prachtige dagen. Voor zover bekend is alles in goede harmonie verlopen, enkele kleine echtelijke meningsverschilletjes daargelaten. Ook was een ieder steeds op tijd op de afgesproken plek. Chapeau!!! De dank gaat zeker uit aan de leden van de reiscommissie. Jo Martens en Jan Bouwmans hebben letterlijk alles in het werk gesteld om deze reis te doen slagen. Door de overige bestuursleden is afgesproken twee flessen plaatselijke wijn te kopen en die te overhandigen aan beide leden als dank en waardering voor hun inzet. Ze hebben alles goed voorbereid en het draaiboek waar nodig steeds bijgesteld. Eigenlijk hadden we een derde fles wijn moeten kopen voor "hem" die alle dagen voor prachtig weer heeft gezorgd gedurende deze trip.

Maar "hij" houdt zich momenteel meer met Nespresso bezig dan met wijn. 20.25 uur worden de duiven weer ingeklokt in het clubhuis. We mogen allen terugzien op een zeer geslaagde reis. Leden, dirigent, partners en organisatie van harte bedankt voor uw bijdrage, het was weer geweldig !!!!

