

## **REISVERSLAG WEEKEND GENT – BRUGGE** **9 EN 10 SEPTEMBER 2006**

Het had zeker niet misstaan om dit verslag te beginnen met lieve, lieve, lieve, lieve of beste, beste, beste, beste mensen. Maar dan hadden onze leden die deze trip helaas gemist hebben geen zak begrepen van de openingszin. We zullen trachten dit snel uit te leggen. Stel een goede en ervaren reiscommissie samen, prik een datum met zeer zonnig weer, kies een touringcar die slechts drie maanden oud is, zet daar een geweldige chauffeur op, neem wat leden van diverse pluimage en wat partners mee en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagd weekend buitenshuis. Dit was het weekend in een notendop samengevat. Maar natuurlijk gaan wij daar iets gedetailleerder op in.

Na een maandenlange en gedegen voorbereiding door de reiscommissie (Ghans ging er zelfs speciaal voor naar Gent en Brugge toe tijdens de Pinksterdagen) is het zaterdagmorgen 9 sept. dan zover. Alle reizigers worden om 07.30 uur gewassen en gestreken verwacht in het clubhuis om daar een bakkie pleur te drinken met Jozef en Gon samen, onze toegevoegde reisgenoten. Nou heeft Jozef vandaag toevallig verse koffie gezet, maar die was eigenlijk toch iets minder dan die koffie van gisteren die wij gewoon zijn te drinken voor aanvang van de wekelijkse repetitie. Onze voorzitter is zoals gebruikelijk ook weer op tijd maar heeft jammer genoeg geen tijd voor een bakkie omdat ie nog een stukje moest laagvliegen met de auto. Toen de laatste koffers en tassen in de bus gezet werden en alle reizigers zijn stekkie hadden gevonden werd de heenreis aanvaard. Het zal bar weinig na achten zijn geweest toen de TomTom of liever gezegd de DirkDirk ons gezelschap al snel op de juiste koers naar richting Vlaanderen zette.

De voorzitter aan deze kant van de vangrail heette allen welkom, stak de reiscommissie al de eerste veren in hun achterwerk en wenste alle reizigers een fijn weekend toe. Zijn woorden waren nog niet koud of de eerste opmerking voor een rookstop waren al weer hoorbaar in de bus, bijzonder vreemd nu Toon en Thea er niet bij waren. De reiscommissie vond het nu welletjes geweest en gingen meteen het heft in handen nemen toen voorzitter Jan Koolen had besloten met de woorden "ik zal proberen mijn mond te houden tijdens dit weekend, ik kom er morgenavond nog wel eens op terug aan de andere kant van de vangrail" De eerste correcties op het reisschema werden medegedeeld aan de toeristen. Ach wat, we nemen toch gewoon even een rookstop van 5 minuten. Zo gezegd zo gedaan. Een sigaretje en een plasje door deze en gene bracht ons weer zo'n kleine 10 minuten verder op de tijdschaal geregistreerd Jos Nooijen.

Snel naderde Gent (voor insiders Hent). Vlug de bus uit, mappen uitgereikt en dan richting centrum. Uit de eerste reacties zoals; Aaah, Ooh en wat mooi, kon je al opmaken, "dit gaat goed komen". Straat uitlopen, brug over, trap af, langs het water, brug over en jawel daar vonden wij twee bootjes

gereed liggen met kopjes en thermoskannen erop. Maar verrek hoe moet dat nu met zingen op de boot??? Ach wat, we laden al schommelend twee bootjes vol, gaan een eindje varen en onder de brug gaan we wel zingen. Een geluk dat Theo zeebenen had anders was het geheid een probleem geworden. De stemmen zaten gemengd, soms dobberde het bootje wel wat uit elkaar maar voor de toehoorders op de kade en boven op de brug was het geen beletsel te applaudiseren na afloop. We waren als koor weer een ervaring rijker.



Nadat we alle binnenwateren van Gent zowat bevaren hebben gaat de boot weer richting ankerplaats. Met nog een nummer te zingen gaan we nu "voor het zingen de boot uit" Na het geweldig uitgevoerde Benia Catastrofia zijn we zo'n 15 min. na twaalfen vrij om wat te gaan lunchen in de city. Al vrij snel bleek dat ze op de terrassen zeker niet zaten te wachten op grotere groepen. Dus spreiden en maar verder zoeken om toch op tijd weer op de afgesproken plaats te zijn om ca. kwart voor twee.

Toen rond de klok van 14.00 uur de meute weer compleet was werd ze meteen weer opgesplitst in twee groepen met elk hun eigen gids. Een rondleiding door Gent stond op het programma. In de Sint Baafs kathedraal is een rendez-vous plek voor een klein concertje in die prachtige kerk. De akoestiek was geweldig en goed geconcentreerd werden een aantal liederen ten gehore gebracht voor in- en uitlopende toeristen in deze kerk. Het concertje had als resultaat dat een gids het



voorstel deed om te komen zingen bij het koor van zijn vrouw want ze hadden heren te weinig. Ja maar we kunnen toch niet voor een repetitie per week naar Gent toekomen. Geeft niet zegt ie, kom je gewoon ieder weekend...

Even na het zingen kwam de groep aan bij het beroemde drieliuk Lam Gods van schilder Jan van Eyck. Hier ontstond een woordenwisseling tussen twee gidsen, en dat was een bijzondere nare ervaring voor sommigen, anderen daarentegen konden hun lach niet onderdrukken. De wandeling was om 16.00 uur ten einde. Namen en jaartallen suiden nog een hele poos door de hoofden heen, maar Gent is en blijft een prachtige stad.



De groep gaat richting opstapplaats, sommigen al met rubberen knieën. De bus gaat ons nu naar Holiday-Inn Gent Expo brengen, een hotel buiten de stad. Een ieder kreeg hier de kamersleutel in de vorm van een pas aangereikt om te kunnen relaxen tot de klok van ca. 18.30 uur, de aanvangstijd van het dinerbuffet. Het eten was voortreffelijk. De eerste consumptie was voor rekening van het koor en dat was met de prijzen uit dat hotel geen straf. Zo rond de klok van 21.00 uur moesten er keuzes gemaakt worden door echtelieden, groepjes en alleenstaanden. Gaan we slapen? Gaan we naar de lounge om nog wat te drinken of gaan we met de tram naar Gent terug? Het was nog erg onduidelijk hoe laat precies de laatste tram richting hotel zou terug gaan? Maakt ons niet uit dan nemen we maar een taxi. Keuzes werden gemaakt. Na wikken en wegen, we gaan wel mee, we gaan niet mee maakten uiteindelijk allen hun persoonlijke keuze. Degene die in de lounge nog een afzakkertje wilde

nemen waren ongetwijfeld ook deelnemer aan de ter plaatse gehouden liederentafel waaronder het befaamde "ik ken een liedje dat irriteert". Tien personen zochten hun heil in een tramritje naar Centrum Gent na een spoedcursus groeps-tramkaartje kopen. Alleen al het tramritje was het bedrag van € 1.20 p.p. meer dan waard. We hadden ons door een lieve, lieve, lieve, lieve Vlaamse meid laten adviseren voor een geschikte kroeg. Mijn ouders gaan altijd naar "Het Geduld" op de groentemarkt t.o. het kasteel zei ze met een ontwapende glimlach. Nou dan doen wij dat ook maar. Waar je ook door gaat zakken het is overal het zelfde; drank, roken en steeds harder gaan roepen naar mate het later wordt. De laatste tram was gevlogen dan maar met een paar taxi's terug naar het hotel. De lounge was gesloten en er wilde niemand meer bitterballen bakken voor Gon. En voor Francie was er helaas ook al geen Belgische puntzak frieten meer.

Op zondagmorgen 10 september waren de meeste wel op tijd voor een stevig ontbijtje. Toen om 9.30 uur iedereen in de bus zat behalve Jozef en Gon heeft het bestuur nog even overwogen om naar een ander clubhuis uit te zien maar het zal overal wel iets zijn. Gearriveerd in Brugge werden we los gelaten voor een persoonlijke rondwandeling met als gids de plattegrond die was verstrekt door de reiscommissie. I.v.m. open monumentendag was er vandaag geen groepsgids beschikbaar. Achteraf misschien maar goed want als je dagen moet luisteren neem je toch alleen maar op wat je wilt horen. De groep was vrij tot 13.45 uur. Rond dat tijdstip worden wij allen verwacht aan brouwerij "De Halve Maan"



De groepen die spontaan ontstonden en even vlot weer in andere samenstellingen verder trokken zagen veelal een erg druk en toeristisch Brugge met heel veel mooie bezienswaardigheden waaronder de St. Salvators-kathedraal, de H- Bloedbasiliek en de Belfort. Waren er in Gent boten op het water, in Brugge was het nog drie keer drukker met boten. En datzelfde geld ook voor de vele rijtuigen die door de stad scheurde met hun dravende paarden om maar weer vlog een andere toerist op te kunnen pikken voor € 30. per dik half uur. Wat opviel was het Begijnhof, het rustpunt midden in deze zeer drukke stad. Na meerder uren gefloddert of gezeten te hebben werd om 14.00 uur een rondleiding voor ons

koor gegeven in bierbrouwerij "De Halve Maan" België heeft een echte biercultuur en daar zijn ze erg fier op. Een soms wat overenthousiaste gids loodste de grote groep op een speelse manier door het oude gebouw dat in Nederland al lang gesloten had moeten zijn vanwege veiligheidsvoorschriften. Vooral de Brugse Zot werd gepromoot, zoals na de rondleiding zou blijken een heerlijk goudblonde jongen.

Na dit intermezzo werd de tocht door de stad wel of niet meer voorgezet. De enige afspraak die gemaakt werd was om uiterlijk zes uur weer aan de instapplaats te zijn waar de bus gereed zou staan. Weinigen zullen zich hier verveeld hebben, het werd een bezoek aan een levendige stad die namiddag bijna uitpilde in het centrum. En dan kan een heerlijk terrasje toch uitkomst bieden.



Even na zessen zet de bus zich in beweging richting Holland. De eerste files doken al snel op want u weet bij prachtig weer zijn er vele badgasten in de regio. Vanaf richting Antwerpen werd het een stuk rustiger. Met een vertraging van zo'n vijftig minuten arriveerden we in de binnenlanden van de Kempen bij Hoeve Biestheuvel waar het afscheidsdiner zal worden geserveerd. Eenmaal gezeten was de eerste consumptie weer van de club. De eerste evaluaties vonden hier al snel plaats. Ervaringen van de afgelopen twee dagen werden uitgewisseld. Vooral de mening van de nieuwe leden was interessant. Zij allen kunnen nu voor zichzelf de balans gaan opmaken of ze de juiste keuze gemaakt hebben lid te worden van deze prettig gestoorde bende.

Een kip-kerriecocktail, een varkenshaasje met roomsaus en een streng ijs later was een ieder toe aan een snelle trip naar huis, want per slot van rekening zijn we per reis tweemaal blij, als we vertrekken en als we weer gezond thuiskomen.

Het voorstel door Dirk om een dropping te organiseren werd met luid gelach ontvangen. Dirk heeft de koffer met muziekmappen naar de brouwerij gesleept en terug naar de bus zonder ook maar een map uit de koffer gebruikt te hebben en dat moest toch even gezegd worden door Dirk vandaar het voorstel voor de dropping. Ik breng de koffers wel naar het clubhuis en jullie laat ik hier vrij in de bossen tussen Kneghsel en Eersel of daaromtrent. Dit voorstel konden we couperen door hem een lied aan te bieden. Het Benia Catastofia werd nogmaals ingezet en uitgevoerd. Op zo'n moment kom je er weer achter dat we eigenlijk niets



zijn zonder een dirigent. Na een omleiding en wat binnenwegen zaten we snel op de autostrada richting Venlo. Nu rijdend aan de andere kant van de vangrail werd het voor voorzitter Jan Koolen tijd zijn mond weer eens open te doen. Hij evalueerde de reis in het kort en stak opnieuw veren in het bekende lichaamsdeel van de reiscommissieleden Hans Bouwmans, Jan Bouwmans en Sjef Packbier. En niet ten onrechte want we konden als groep terug zien op een zeer geslaagd weekend wat we niet vlug zullen vergeten. Heren bedankt en u mag blijven. Als dank voor zijn sympathie ging Hans Bouwmans met een gebruikte pet rond voor Dirk die ons netjes en gezond heeft terug gebracht. Met een vertraging van zo'n vijftig minuten waren we nog net op de zondag terug bij het clubhuis. Gon en Jozef waren het eerste thuis. Lieve, lieve, lieve mensen allemaal bedankt voor uw positieve inbreng.

Bestuur Deurnes Mannenkoor.  
Jan Elbers