

# Clubhuizen DMK

## Clubhuis 1 Café van Calis

Adres Vlierdenseweg 26  
Van Januari 1976  
Tot Augustus 1991

Bij de oprichting van het DMK in 1976 werd gekozen voor clubhuis van Calis. De familie van Calis was erg nauw betrokken bij het koor. Door de toenmalige koorleden is hier min of meer de “derde helft” geboren. Niet zelden was de nazit langer dan de eigenlijke repetitie. In dit pand was ook het eerste koorarchief opgeslagen omdat uitbater Jan van Calis naast zanger en medeoprichter ook secretaris was. Jammer dat een gedeelte van het eerste archief verloren is gegaan door een uitslaande brand op zolder boven de riet-vlechterij. Gedurende 15 jaren waren van Calis en het Deurnes Mannenkoor onlosmakelijk verbonden met elkaar.

## Clubhuis 2 Café Herberg De Peelpoort

Adres Markt 5  
Van September 1991  
Tot September 1995

Van zingende mannen in het algemeen wordt aangenomen dat ze geen hekel hebben aan een koud, helder pilsje.

Misschien was dat wel de reden waarom de toenmalige uitbaters Heinz en Marina blij waren met de komst van het Deurnes Mannenkoor in hun etablissement aan de Markt. De ontvangst van het koor was hartverwarmend. Gedurende vier jaar was De Peelpoort het clubhuis aan de Markt van Deurne.

## Clubhuis 3 Café Stationszicht

Adres Spoorlaan 21  
Van Oktober 1995  
Tot Juli 2016

In de zomer van 1995 werd door het bestuur het eerste contact gelegd met Jozef en Gon Hendriks, uitbaters van toen nog Hotel Stationszicht. Hier werd al erg snel duidelijk dat het koor bijzonder welkom was. Bijzondere activiteiten daargelaten, kon het koor elke donderdagavond over de zaal beschikken. Hotel Stationszicht werd op enig moment Café Stationszicht. Tot het laatste moment toe werden wij als echte stamgasten ontvangen. Vanwege het feit dat Jozef zijn pensioengerechtigde leeftijd al jaren geleden had bereikt werd het voor hem tijd om samen met zijn Gon leuke dingen te gaan doen. Het typische café werd voorgoed gesloten. De vele mooie herinneringen blijven.

## Clubhuis 4 CCD Deurne

Adres Martinetplein 1  
Van Augustus 2016  
Tot Januari 2018

Diverse kasteleins binnen Deurne poogden om het Deurnes Mannenkoor achter hun deuren te krijgen. Het bestuur was van mening dat het Cultuurcentrum Deurne na de eerdere sluiting, weer een nieuwe kans moest krijgen. Er was een tijdelijk CCD-bestuur aangesteld dat werd ondersteund door een aantal vrijwilligers. We kregen zelfs een mooie archiefruimte ter beschikking. Na ruim een jaar werd de balans opgemaakt en werd duidelijk dat de huurprijs en de wisselende repetitieruimtes toch niet ideaal waren voor het koor. Helaas hebben we slechts anderhalf jaar in het kloppend hart van Deurne kunnen repeteren.

## Clubhuis 5 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe

Adres Vlierdensweg 109  
Van Januari 2018  
Tot Heden

Het Fletcher hotel was inmiddels geopend. In dit pand hadden we recentelijk nog het koorarchief opgeslagen. Dit was misschien een prima reden om eens een gesprek aan te knopen met de nieuwe directie/uitbaters van dit voormalige klooster. Er werd na enkele gesprekken consensus bereikt. Nadat nagenoeg alle leden akkoord waren is er voor gekozen te gaan repeteren in het kloosterhotel. Het koor kan beschikken over een vaste repetitiezaal en een prachtig horeca gedeelte. Mocht de zaal worden verhuurd dan kan het koor automatisch beschikken over de kapel. De kapel is tevens de basis voor onze eigen concerten; in de afgelopen jaren hebben we hier al meerdere malen opgetreden.